

Durf te durven

Durf te praten

Voor hen die de stem niet hadden

Stille helden waren

Durf te geloven In vrijheid

En samen

Durf te hopen

Voor hen die de hoop nooit opgaven

Voor de toekomst

Durf jij twee minuten stil te zijn?

Dan durf ik te luisteren

Voorgedragen door Floor van Maarschalkerwaart, voorzitter der A.S.V. Taste en geschreven door Lieve Metzlar, winnares landelijke dichtwedstrijd in 2020 *'Dichter bij 4 mei'*