

Vrede

Op deze wereld
is er oorlog en geweld
waar geen mensenleven telt
toch is er ook vrede
waar mensen
van elkaar leren
elkaar respecteren
en elkaar niet ontwijken
door ras of cultuur
die mensen zijn
zo eerlijk en puur
als iedereen zo zou zijn
zouden we een wereld hebben
waar je van het leven genieten mag
en iedere dag zou beginnen
met een lach

Voorgedragen en geschreven door Naz Ergin, junior Stadsdichter van Enschede